



IPA LIMBURG (B)



**Nummer
204**

**DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD
SEPT/OKT/NOV 2017**

Ver.uitgever : Frans Van Oppen Hoekstraat 16 - 3600

International Police Association
Koninklijke Belgische Sectie v.z.w.
Provincie LIMBURG

Voorzitter:

HENDRICKX Casemir
Adelberg 27B
3920 Lommel
Tel. 011/52.38.93
GSM: 0477/94.43.85
e-mail: voorzitter@ipalimburg.be

Secretaris:

DESIRON Sylvain
Driesstraat 61
3583 BERINGEN
Tel. prive: 011/42.72.64
e-mail: secretaris@ipalimburg.be

Penningmeester:

BOSMANS Paul
Veldstraat 6D
3530 HOUTHALEN/HELCHTEREN
Tel. 011/55 15 94

Betalingen op:

- KB-zichtrekening van IPA Limburg:
BE 12 459-0091211-92

Ere Voorzitters:

- DIRIX Albert (†)
- VANDIJCK Leo
- FREDERIX Hypoliet (†)

Bestendige Ereleden:

- COX Mathijs
- DIRIX Albert (†)
- FREDERIX Hypoliet (†)
- JACQUEMYN Emiel (†)
- JANS Tony (†)
- KENENS Henri
- VANDIJCK Leo
- VANHEES Hendrik (†)
- EERLINGEN Paul
- HENDRICKX Casemir
- VAN OPPEN Frans
- BOSMANS Paul

Redactie:

Frans VAN OPPEN
Hoekstraat 16
3600 - GENK
Tel gsm:0475/549221
e-mail: fransvanoppen@outlook.com



**International
Police
Association**

*Koninklijke Belgische Sectie
v.z.w.*

Provincie

LIMBURG

INHOUD NR 204

* Woord van de Voorzitter	2
* Kerstfeestmenu	3
* Activiteitenkalender	4
* Bestuur	5
* Ken uw provincie - verslag	6-7
* IPA Geschiedenis	8-9
* Ken uw provincie 2017- foto's	10
* 60 jaar IPA LUIK	



**International
Police
Association**



Woord van de Voorzitter

Beste I.P.A leden,

Traditioneel sluiten wij de vakantie af op 1 september, maar ik weet dat velen onder u nog deze maand gebruiken om er goedkoper onder uit te trekken en gelijk hebt ge. Voor diegene voor wie de vakantie erop zit, wens ik veel werkgenot of uitrustgenot.

Wij hebben de draad weer opgenomen en vliegen er weer in. Vliegen... misschien is dit nog een overblijfsel van het bezoek aan het air-museum dat wij nog in het kader van “Ken uw provincie” in Juni hebben bezocht. Ik was verheugd toch nog een degelijke groep te mogen verwelkomen tijdens dit bezoek en de foto's in dit boekje tonen aan dat iedereen toch goed gezind was. Ik mag weer een pluim steken op de hoed van ons bestuurslid Jean-Louis, die dit alles heeft georganiseerd.

Wij kijken al weer uit naar volgend jaar om dit te organiseren. Onze provincie heeft nog mogelijkheden genoeg.

Tijdens een van onze vergaderingen, waar ook de vrouwen van de bestuursleden een gezellig onderonsje houden, hebben wij ze eens aan het werk gezet en hen de verschillende voorstellen van menu's voor het kerstfeest voorgelegd. Het resultaat van hun keuze kunt ge hiernaast lezen. Het lijkt een keuze om duimen en vingers af te lekken. In een volgende uitgave meer over het kerstfeest.

Ik wens eenieder veel leesgenot.

Servo per Amiceko.

***Hendrickx, Casemir
Voorzitter IPA Limburg***

TE NOTEREN

**EUREGIONAAL
KERSTFEEST
IPA
LIMBURG
OP
16 DECEMBER 2017**

Voor de lekkerbekken hieronder al het gekozen menu

VOORGERECHT

Beursje van drie gerookte vissoorten
met een zachte dressing van winterkruiden

SOEP

Diesterse witloofroomsoep geglaceerd met
peterselie en gerookte spekjes

WARM TUSSENGERECHT

Melktong met kruidenpuree
en rivierkreeftjes in een broccolisausje

HOOFDGERECHT

Tournedos van de chef met een rode wijnsaus
Provençaalse aardappelbakjes

NAGERECHT

Driekleurenbavarois met chocoladegarnituur

Zoals gewoonlijk zijn de dranken in de prijs inbegrepen tijdens de
maaltijd

Prijs per persoon is 45 euro

Activiteiten IPA LIMBURG

16 DECEMBER 2017

EUREGIONAAL KERSTFEEST



Euregionale activiteiten

Wanneer U informatie over de hieronder weergegeven activiteiten wenst, kan u zich wenden tot de redacteur of bij een ander bestuurslid.

Nederlands Limburg Zuid

15-18/10/2017 Reis naar de Loire
25/11/2017 Mosselavond

Heinsberg

Sep/okt Reis
05/12/2017 Weihnachtsgansessen und Hexen

Aken

09/09/2017 Euregionaal Schuttersfeest
08/12/2017 Kerstdiner

Nederlands Limburg Noord

02/09/2017 Airbornmars
07/09/2017 Museumbezoek "Terug in de tijd"
08/10/2017 Paardenkoetstocht
14/12/2017 Kerstkienen

Luik

Sep-Okt Reis
14/10/2017 Wandeling in de Hoge Venen

Belangrijk :Het aanmelden of inschrijven voor de activiteiten in de Euregio dienen te geschieden via onze provinciale penningmeester Bosmans (voor de leden van onze provincie). De inschrijvingen zijn slechts geldig bij betaling (Zichtrekening van IPA-Limburg voor alle stortingen BE 12 459-0091211-92

De provinciale penningmeester zal dan de aanmelding gezamenlijk doen zodat dubbele boekingen uitgesloten worden.

DE PROVINCIALE RAAD I.P.A. SECTIE LIMBURG



Voorzitter
Casemir Hendrickx
011/52.38.93
voorzitter@ipalimburg.be

1°Ondervoorzitter en redactie
Frans Van Oppen
0475/549.221
ondervoorzitter@ipalimburg.be



2°Ondervoorzitter/Vaandrig/Econoom
Henri Kenens
011/42.79.49

Secretaris/PR
Sylvain Desiron
011/42.72.64
secretaris@ipalimburg.be



Adj.secretaris
Jean-Louis Patteet
0499/731408
adjunctsecretaris@ipalimburg.be

Penningmeester
Paul Bosmans
0497/128.047
penningmeester@ipalimburg.be



Ledensecretaris/Webmaster
Eddy Schepmans
0498/408.728
ledensecretariaat@ipalimburg.be

Feestelijkheden
Ludo Reenaers
011/88.30.26
feestelijkheden@ipalimburg.be





KEN UW PROVINCIE

Zaterdag 17 Juni 2017

BEZOEK AIR MUSEUM

KLEINE BROGEL

Op een toch mooie dag, rond 13.30 uur, verzamelden 25 IPA-leden, partners en sympathisanten zich met hun voertuigen in de lange oprit naar de reserve-ingang van de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel. Een bezoek aan het KBAM (Kleine-Brogel Air Museum) werd reeds maanden op voorhand gepland.

Rond 14.00 uur werd aan de ingang overgegaan tot een doorgedreven controle wegens de voorziene veiligheidsmaatregelen in verband met terreurdreiging.

Alle leden waren mooi opgelijst en op voorhand "gecheckt". Er was niets verdachts en zo konden we na onze voertuigen op een beveiligde parking te hebben achtergelaten ons onder begeleiding van de gids richting Air Museum begeven.

Enkele voor het museum opgestelde straaljagers (Starfighter F104G en Fouga Magister) trokken onmiddellijk onze aandacht.

In de gebouwen links is het eigenlijke Air Museum ondergebracht en in een loods rechts is er een volledige collectie "Tiger Air Force" tentoongesteld.

Onder begeleiding van onze zeer ervaren gids werden we op deskundige en soms ludieke manier doorheen de geschiedenis van het vliegveld (vanaf 1944) en de 10de Wing geleid. Een enorme collectie foto's en voorwerpen verduidelikten en bevestigden de woorden van de gids.

Een simulatortoestel van F-16 gaf ons een idee hoe bekrompen de piloot zijn machine moet besturen en in toom houden.



Het waren niet alleen de geschiedenis en het verleden welke aan bod kwamen, maar ook de hedendaagse opdrachten en operaties. Men krijgt een heel ander beeld van deze luchtmacht als men zich binnen de schermen ervan beweegt. En zeggen dat onze "kleine luchtmacht" een grote plaats bekleedt in het NATO-gebeuren.



Onze volle bewondering ging ook uit naar de loods van "Snor" alias van een voorname medewerker van het Air Museum die eigenlijk aan de basis lag van het ontstaan van het museum. Deze man is een verwoed verzamelaar en heeft een zeer mooie collectie van de "Tiger Air Force" opgebouwd. Ook hier vindt men tussen de voorwerpen zeer interessante stukken tot zelfs een zeer oude simulator of trainingsmodule van een vliegtuig. Men heeft wel een ganse dag nodig om deze loods volledig te bezichtigen.

Een geluk dat in de loods ook een kantine was ingebouwd. Na twee uren bezoek waren de kelen droog geworden en was een heerlijk gekoeld glas bier of andere nattigheid aan matige prijs zeer welkom.

Het bezoek aan het museum werd afgerond aan de Fouga Magister met een traditionele groepsfoto. Nog veel succes toegewenst aan het prachtige en leerrijke museum! (tip: www.KBAM.be)



Nadien heeft onze voltallige groep de nabesprekingen over het museum verdergezet in de brasserie "De 3 Swaentjes" in Peer. Een lichte maaltijd met drank heeft de hongerige magen gevuld. De evaluaties van de leden van de groep leken allemaal positief. Op dus naar een nieuw alternatief. Tot volgend jaar.

Jean-Louis PATTEET



Nog meer foto's op blz 10

IPA GESCHIEDENIS

Er werden na twee catastrofale wereldoorlogen heel wat supranationale en internationale samenwerkingsverbanden gesloten. Landen en gemeenten zochten verboderingen op maar ook beroepsgroepen, culturele, toeristische of recreatieve organisaties smeedden internationale banden. De International Police Association (IPA) is daar zo'n voorbeeld van. De IPA werd opgericht in 1950 door de Brit Arthur Troop, een brigadier bij het politiekorps van Lincolnshire, en is nog steeds de grootste politievereniging ter wereld. Zij is actief in 63 landen en telt wereldwijd bijna een half miljoen leden. IPA startte in 1950 als een nationale organisatie maar al in 1955 werden er buitenlandse secties opgericht. België was een van de eerste landen buiten de U.K. dat een sectie oprichtte. Vooral de Antwerpse politie was een voortrekker ervan. Het was de Antwerpse politieagent Martin Beck die aan de wieg stond van de Belgische IPA-sectie en in 1958 was Antwerpen de gaststad van het Tweede Wereldcongres van IPA. Toenmalig Antwerps hoofdcommissaris Alphonse Smeyers was van 1958 tot 1961 voorzitter van de internationale bestuursraad van IPA en van 1961 tot 1964 was hij adviseur in diezelfde raad. Oprichter Arthur Troop was secretaris-generaal van IPA van bij de oprichting in 1950 tot 1967. Door de cultuur- en taalverschillen in Europa was het Esperanto, een kunstmatige wereldtaal, aan een revival toe na de Tweede Wereldoorlog. Het Esperanto werd in 1887 ontwikkeld door de Joodse arts en polyglot Dr. Lejzer Zamenhof naar wie op het Antwerpse Kiel een straat genoemd werd. Hij ontwikkelde niet alleen een universele wereldtaal maar werkte ook aan een project dat hij homaranisme doopte en dat de religies moest verbinden op basis van begrip en tolerantie. Esperanto, wat 'hij die hoopt' betekent, is een dode taal gebleven maar nog wel het symbool van de hoop op Europese eenheid. Er is slechts één plaats in Europa geweest waar men Esperanto als officiële landstaal wou kiezen en die plaats ligt vandaag in België. Van 1816 tot 1919, een eeuw lang, was er immers in ons land een klein stukje quasi onafhankelijk gebied dat Neutraal Moresnet heette. Het was een neutraal gebied tussen het drielandenpunt van Vaals en de weg van Luik naar Aken, het huidige Kelmis. Dat drielandenpunt was dus ooit een vierlandenpunt, uniek in de wereld. Het Congres van Wenen raakte er niet uit aan welke natie dit gebied zou worden toegewezen worden. Zowel Pruisen, Nederland als België maakten aanspraak op dit stukje grond van amper 344 ha. Reden van het twistpunt was de aanwezigheid in dit gebied van de rijke zinkmijnen van Vieille Montagne/Altenberg die in dit stuk grond lagen. Bij menig Antwerpenaar gaat nu wellicht een lampje branden. Vieille Montagne was immers de voorloper van Union Minière en Umicor, een ertsverwerker in Hoboken die in de jaren 80 in opspraak kwam door de loodvergiftigingen in de wijk Moretusburg. De fabrieken van Vieille Montagne in het Kempense Balen waren dan weer het decor voor Groenten uit Balen, het bekende en inmiddels ook verfilmde toneelstuk van Walter Van den Broeck. Neutraal Moresnet lag op de taalgrens van het Nederlands, het Frans en het Duits en de aanwezigheid van verschillende 'gastarbeiders' uit die drie gebieden leidde al gauw tot Babylonische spraakverwarringen. Vandaar dat Dr. Molly, de bedrijfsarts van Vieille Montagne/Altenberg, een Esperantist, ijverde voor de invoering van het Esperanto als officiële taal in Neutraal Moresnet. Het bleef bij een droom want op het einde van de Eerste Wereldoorlog werd Neutraal Moresnet aan België toegewezen en maakt het nu deel uit van de Oostkantons. Ook de revival van het Esperanto na de Tweede Wereldoorlog kon geen succes genoemd worden.

Politiebrigadier Arthur Troop maakte wel gebruik van het Esperanto als wapenspreuk voor zijn International Police Association. Servo per Amikeco, wat Dienen door Vriendschap wil zeggen. IPA is de enige niet-linguïstische organisatie ter wereld die een wapenspreuk in het Esperanto draagt. De politie als pleitbezorger voor begrip en tolerantie lang voor het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Nochtans was Esperanto heel 'sexy' bij de Antwerpse politie tijdens het interbellum. Onder impuls van commissaris Derweduwen traden heel wat Antwerpse politiemannen toe tot de Antverpena Polica Grupo Esperantista, een groep van politiemannen die Esperanto als derde voertaal leerden. Inderdaad, derde voertaal want het Frans was toen ook nog een officiële voertaal voor bestuurszaken in Vlaanderen. Het Nederlands gold toen nog eerder als streektaal. Op haar hoogtepunt kende deze groep in Antwerpen een vijftigtal politiemannen die Esperanto spraken. Zij kregen zelfs de toelating van burgemeester Camille Huysmans om op hun uniform het kenteken van Esperantist te dragen. Door de eenmaking van Europa en door gewijzigde sociale en familiale contexten raken organisaties zoals IPA wat op de achtergrond in het politielandschap. De jongere generatie heeft er blijkbaar minder boodschap aan dan wij en onze voorgangers destijds. Toch bewijzen de huidige problemen in Europa en de actuele Brexit-commoties dat er iets mis is met ons solidair denken en dat het sociaal weefsel van onze maatschappij meer en meer uitgerafeld raakt. Ik ben nog altijd de mening toegedaan dat, ondanks alle religieuze en culturele kloven in onze Europese samenleving, de fundamentele doelstellingen van IPA meer dan ooit actueel zijn. Ik wil hierbij dan ook een warme oproep doen tot de jongere generatie politiemensen om zich terug meer in te schrijven in dit internationale gedachtegoed van samenhang. IPA heeft onlangs een eigentijdse promotiefilm gemaakt. Ik wil die hier dan ook graag in de aandacht brengen. In tegenstelling tot wat vroeger wel eens door kwatongen beweerd werd, dient de insigne op de voorruit van de auto van een IPA-lid niet als vrijgeleide voor verkeersovertredingen maar wel als teken van samenhang van politiemensen van alle landen die tot de IPA zijn toegetreden, samenhang in de strijd tegen maatschappij-ontwrichtende fenomenen zoals geweld, terreur en criminaliteit.

(Artikel gedeeltelijk overgenomen uit Copverhalen)



Ken uw provincie



**Voor nog meer foto's
Bezoek ook onze website
IPALIMBURG.BE**

60 jaar
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
Koninklijke Belgische Sectie
Provincie LUIK (LIÈGE)
10/13 Mei 2018

PROGRAMMA

Donderdag 10 mei 2018

Vanaf 15u00 - Welkom en check-in Pentahotel, Liège****
Boulevard de la Sauvenière 100 - BE-4000 LIÈGE
19u00 - Aperitief met avondeten in het hotel

Vrijdag 11 mei 2018

08u45 - Bezoek Luik
11u00 - Receptie provinciaal Paleis
13u00 - Middageten in de stad
14u30 - Bezoek Luik
20u00 - Avondeten in een typisch restaurant

Zaterdag 12 mei 2018

09u00 - Bezoek Blegny-Mine
12u30 - Middageten in de Abdij " Val Dieu "
14u30 - Vrije tijd (of verrassing)
19u00 - Banket-cruise op de Maas

Zondag 13 mei 2018

10u30 - Frühschoppen op het Marktplein
+ De markt " La Batte "
14u00 - Afscheid

**We kijken ernaar uit u te verwelkomen op onze
festiviteiten**

INSCHRIJVINGSFORMULIER

60 jaar IPA Luik

www.ipaliegbe.be

Binnen sturen vóór 24 maart 2018 naar

ipaliegbe@gmail.com of Guy Delcourt, Rue du Brouck 23 - BE-4690 Bassenge

NAAM : Voornaam :

Adres :
.

E-mail : @

I.P.A.-sectie: Functie

.

Bijkomende deelnemers (naam en voornaam) :
.
.

- (*) Aanmelden voor het ganse programma (Hotel-Maaltijden-Bezoeken-Banket) • 440/per persoon (Single + • 140)
 - (*) Aperitief - Maaltijd op 10 mei 2018: • 45
 - (*) Dag van 11 mei (+2 maaltijden): • 90
 - (*) Dag van 12 mei (Middageten en avond banket/cruise all-in): • 100
 - (*) Banket-cruise op de Maas, all-in: • 65
 - (*) Frühschoppen 13 mei: • 10
- (*) = Schrappen wat niet past

Aanbetaling 25% in bevestiging van de inschrijving.

Het saldo te storten op onze rekening BE85 0010 7245 2006 (BIC: GEBABEBB)
vóór 05 april 2018 ten laatste.

PS: Geef ons a.u.b. uw plaats en tijdstip van aankomst zodra bekend zodat wij u kunnen ontvangen (Vlucht Nr. - Luchthaven (Luik, Brussel) - Luchtvaartmaatschappij - Trein komende uit . . .)

Organisatie comité
DEL COURT Guy
DUPONT Jules (Penningmeester)
GRAFF Charles
GRASSO Alfonso
LANGLOIS Danièle
NICOLAS André